

Ny vandring längs riksgränsen!

Under åren 1960-1987 genomförde Skogskarlarna i olika etapper en vandring längs den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Nu har röster höjts att det åter är dags att genomföra denna vandring och denna gång inleda den i Brömsebro för att så småningom nå målet vid Göteborg (förra gången började man i Vittsjö och gick österut för att sedan avsluta från Vittsjö och norrut).

Hur lång tid detta kommer att ta är i dagsläget svårt att veta och beror i mångt och mycket på hur många vandringar man har årligen osv men tanken är att det kommer att bli en samlingspunkt för Skogskarlar längs denna gräns och redan detta startår inbjuds Skogskarlar från alla berörda landskap att delta. Efter detta först inledningsår kan vi sedan se hur vi vill utforma vandringarna kommande år.

Därför inbjuds nu alla intresserade Skogskarlar att sluta upp till den inledande vandringen. Tanken är att man själv kan välja om man vill vara med båda dagarna eller bara den ena och att det skall vara möjligt att ansluta vid guidningar

mm. med bil för att möjliggöra att man kan delta även om man inte vill vandra hela sträckan. En hel del hjälp kommer att behövas med transport av chaufförer mm så det finns uppgifter för alla som vill hjälpa till.

Program

Onsdagen den 5 juni, prolog:

18:00: Samling vid fornborgen Brömsehus. Parkering vid Fredsstenen, Brömsebro. Vi vandrar en kortare inledning på gränsvandringen (ca 5 km). Vi kommer att få höra berättelsen om borgen Brömsehus och om var gränsmärket Brömse sten från den första gränsdragningen år 1050 egentligen stod. Vi avslutar i samhället Brömsebro.

20:30 Kamratmåltid kostnad 150 kr.

Bildvisning och föredrag om Blekinge. Skogskarlen Mikael Gustafsson, OK Gyngö visar sitt bildspel "Uppliv Sveriges historia" med bilder från boken med samma namn (författare Dick Harrison). Dessutom bildvisningen "Blekinge - från Boafall till Brömsebro" där vi får bl.a. höra om närliggande gränsstaden Kristianopel.

Torsdagen den 6 juni, huvudvandringen:

9:00 Vi inleder dagens vandring som är ca 15 km och bl.a. tar oss förbi gränsmärket "Packahall". Rast längs vägen med föredrag. Vi avslutar i utkanten av "Dackeland" och de som vill kan åka och besöka en närbelägen "Dackegrotta" en bit från gränsen. Avslut ca 15:00.

Anmälan skickas in senast 26/5 till Björn Linarsjö, tele: 0455-36 60 63 mail: bjolin@hotmail.se om du skall vara med på kamratmåltid och/eller vill ha övernattnings på hårt underlag (kostnad 30 kr).

Ingen föransmälan om man endast skall vara med på vandringen.

För logi i övrigt hänvisar vi till:

Kristianopel camping och stugby: www.kristianopelresort.se



Till vänster ses Fredsstenen i Brömsebro och resterna av borgen Brömsehus. Till höger stadsmuren i Kristianopel.